

Aktuellt

från Alliansmissionen

Nr. 1 2014



Ingen kan ta det
ifrån mig
sid 8–10

På äventyr genom
Bibeln
sid 18–19

Att läsa med
en helig nyfikenhet
sid 22–23



Ingen
kan ta det
ifrån mig

Att lära sig något utantill? Varför det, kan man undra, i denna mobilapparnas tidsålder där svaren på de mest otänkbara frågor bara är ett knapptryck bort och där ”googla” har blivit ett vedertaget verb i vårt språk. Olika kulturer uppmuntrar till olika former av inläring i olika tider. Att memorering inte är en av vår tids starkaste gren känner vi nog alla igen oss i. För i ärlighetens namn; när försökte du lära dig något utantill senast?

Vem har å andra sidan inte förundrats över de ord, ramsor eller sånger vårt undermedvetna kastar fram i de mest oväntade situationer. Rim som hjälpte oss att pränta in gångertabellen, text från en hitlåt på radion vi aldrig egentligen försökt lära oss eller en bibelvers från söndagskolan. Men att memorera bibelord i den digitala vardag vi idag lever i, finns det egentligen någon poäng med det?

Eller har denna utdöende inlärningsform måhända möjligheter som vi är på väg att glömma bort?

Utmanad att satsa

Amanda Isacson, ungdomsledare i Slättenkyrkan i Norrahammar utanför Jönköping, kom i kontakt med bibelmemorering under en termin på Mariannelunds folkhögskola där hon gick bibellinjen.

”

Rörelser visade sig bli något av en succémetod som inspirerade hela klassen.”

Det var läraren Jonas Melin som introducerade tanken då han i hemläxa gav sina deltagare uppdrag att memorera en ny bibelvers varje vecka under hela terminen. – Helt ärligt tog jag det först inte på så stort allvar, skrattar Amanda. Jag kände väl som de flesta andra, att det var lite småjobbigt, och det gick ganska smidigt att gömma sig i kören av röster i klassrummet vid förhören. Men efterhand började jag känna något djupare för orden vi lärde oss, och bestämde mig för att ska det göras, ska det göras ordentligt.

Till hjälp för att lära in bibelorden fick Amanda och hennes kurskamrater memokort med varje enskild vers på, samt ett skinnfodral att förvara veckans kort i.

– Jag hade mitt fodral i fickan under hela studietiden. Ibland fungerade det även som plånbok, bekänner Amanda och ler, men det gjorde å andra sidan att jag såg textraderna ofta.

Det är möjligt!

Att lära sig saker utantill är fullt möjligt! Det menar Jonas Melin som uppmuntrade Amanda och hennes klass den där terminen på bibellinjen. Visst kräver det repetition och övning, men det finns många sätt att underlätta för minnet. Några tips är att skriva versen själv, läsa texten högt eller koppla orden till egna associationer och bilder i sitt inre. Eller varför inte sjunga texten till en melodislinga. Tänk hur mycket lättare det verkar vara att lära sig en sång, än att citera motsvarande mängd text ur Bibeln.

– En fördel med memokort är att man ser bibelordet för sig självt, berättar Amanda. ”Bilderna av raderna kan vara ett slags hjälpmedel för att komma ihåg versen. Jag lärde mig dock bibelorden främst genom att dela upp versen i kortare partier och sedan koppla fraserna till rörelser. Det visade sig bli något av en succémetod som inspirerade hela klassen!

Varför memorera Bibeln?

När man lär sig bibelverser utantill får Guds ord chans att leva med oss på ett nytt sätt. Ordet finns nära, i oss, och det kan slå rot. Kanske är det som engelskans uttryck för att lära sig någonting utantill ”by heart” (av hjärtat) antyder – det når hjärtat. Och det man har i hjärtat, inom sig, kan man plocka fram i

>>

tanken när som helst. På bussen, i kassakön på Ica eller på jobbet.

– Det är spännande hur Gud kan påminna om sitt ord i oväntade situationer och hur ett bibelord kan få olika betydelser olika gånger man begrundar det, säger Amanda och fortsätter:

– Att memorera Bibeln är som en investering. Det jag lärt utantill finns alltid med mig utan att någon kan beröva mig det. Det är en fantastisk känsla även om förföljelser och förbud mot Bibeln kan verka avlägset här hos oss. Jag har alltid Guds ord inom mig. Ingen kan ta det ifrån mig.

TEXT & FOTO: JOANNA PALMQUIST
jobbar med kommunikationsfrågor

Om du vill lära dig bibelord utantill kan du ta hjälp av *BibelMemo – en introduktion till bibelmemorering*. Materialet består av en guidebok, 132 memoreringskort i 11 kategorier, ett skinnfodral och en förvaringslåda. *BibelMemo* är framtaget av Lars-Uno Edén, Jonas Melin, Otto Rimås samt Lena Rimås och kan beställas på Nya Musik, Adlibris eller hos Sverige-avdelningen på SAM:s expedition.



Fler tips om spännande sätt att ta till sig Guds ord på hittar du på sidorna 14–15.



För Amanda är rörelser nyckeln till att memorera verser ur Bibeln. Här ser vi några av de gester som gör att Rom 12:1–2 fortfarande sitter kvar i minnet.